



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

*«Προεορτάσωμεν λαοί Χριστοῦ τὰ Γενέθλια καί, ἐπάραντες τόν νοῦν,
ἐπί τήν Βηθλεὲμ ἀναχθῶμεν»* (Προεόρτιο Στιχηρό Ἰδιόμελο)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει γιά μιά ἀκόμη φορά νά εἰσέλθουμε στήν Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων, τή χαρμόσυνη περίοδο πνευματικῆς ἐργασίας καί ψυχοσωματικῆς προετοιμασίας γιά τόν ἐορτασμό τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, γιά νά καταστήσει τόν ἄνθρωπο θεό «κατά χάριν». Κατέρχεται ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ, γιά νά ἀνέλθει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Ὁ Χριστός γεννᾶται ἀνάμεσά μας, γιά νά σώσει τό ἀνθρώπινο γένος, νά ἀνορθώσει καί πάλι τίς γκρεμισμένες γέφυρες ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό, νά ἀποκαταστήσει τήν «πεπτωκυῖα» ἀνθρώπινη φύση στήν ἀληθινή της δόξα, φανερώνοντας τό θέλημα τοῦ Πατρός. Ὁ Χριστός ταπεινώνεται βαθιά, γιά νά μᾶς ἀνυψώσει, γεννᾶται «ἐν χρόνῳ», γιά νά ὑπερβοῦμε ἐμεῖς τόν χρόνο, λαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση, γιά νά τή θεώσει.

Γιά τόν ἐορτασμό αὐτοῦ τοῦ κοσμοσωτήριου γεγονότος, ἡ Ἐκκλησία, κατά τήν προπαρασκευαστική περίοδο τῶν σαράντα ἡμερῶν πού προηγούνται, μᾶς προσκαλεῖ σέ ἐντονότερη λειτουργική ζωή καί ἀγαθοεργία. Μέ τό πλῆθος τῶν ἐορτῶν, μᾶς παρέχει εὐκαιρίες γιά βίωση τῆς μυστηριακῆς ζωῆς, γιά ἐπαφή μέ τόν πλοῦτο τῆς ὑμνολογίας, γιά ἀκρόαση τῶν θείων Γραφῶν καί συχνότερη συνάθροιση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, ὅπως χαρακτηριστικά τονίζει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος: «Σπουδάζετε πυκνότερον συνέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν Θεοῦ καί εἰς δόξαν. Ὅταν γάρ πυκνῶς ἐπί τὸ αὐτὸ γίνεσθε, καθαιροῦνται οἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ καί λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ». Δηλαδή, προσπαθήστε μέ προθυμία νά ἔρχεσθε ὅλοι μαζί στή σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας, γιά νά εὐχαριστεῖτε

τόν Θεὸ καὶ νὰ Τόν δοξολογεῖτε· διότι, ὅταν συχνά συναθροίζεσθε, συντριβόνται οἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ καὶ λύεται κάθε ὀλέθρια ἐνέργειά του.

Ἡ δύναμη τῆς Θείας Λειτουργίας ἔγκειται στήν καλλιέργεια τῆς ἀγάπης καὶ τῆς «ἐν Χριστῶ» ἐνότητας. Προϋπόθεση γιά τήν συμμετοχή μας σέ αὐτήν εἶναι νὰ συγχωροῦμε, νὰ ἀγαποῦμε καὶ νὰ εἴμαστε ἐνωμένοι μέ ὅλους τούς συνανθρώπους μας. Μέ τόν τρόπο αὐτόν, τό μυστήριό τῆς Θείας Εὐχαριστίας μᾶς προετοιμάζει κατάλληλα ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, νὰ συναντήσουμε «τόν Παλαιό τῶν ἡμερῶν», πού γίνεται Βρέφος γιά χάρη μας· νὰ προσκυνήσουμε τόν καθήμενο σέ οὐράνιο ὑψηλό θρόνο πού τώρα τοποθετεῖται σέ φάτνη· νὰ προστρέξουμε σέ Ἐκεῖνον πού ἔσπασε τά δεσμά τῆς ἀμαρτίας καὶ τώρα τυλίγεται μέ τά σπάργανα, ἐπειδή αὐτή εἶναι ἡ θέλησή Του.

Μέσα ἀπό τόν λειτουργικό καὶ ὕμνολογικό πλοῦτο αὐτῶν τῶν σαράντα ἡμερῶν, εὐχομαι, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μέ τρόπο πνευματικό νὰ «*προεορτάσωμεν Χριστοῦ τὰ Γενέθλια καί, ἐπάραντες τόν νοῦν, ἐπί τήν Βηθλεὲμ ἀναχθῶμεν*»· νὰ ἐγείρουμε τόν ἑαυτό μας καὶ νὰ ὀδεύσουμε τόν δρόμο πού ὀδηγεῖ στή νοητή Βηθλεὲμ -δηλαδή τήν Ἐκκλησία-, στήν ὁποία ὁ Χριστός «*κείμενος ἐν φάτνῃ*» γεννᾶται, προσφέροντας τό ἀνεκτίμητο δῶρο τῆς προσωπικῆς ἀναγέννησης καὶ λύτρωσης γιά κάθε ἄνθρωπο πού εἰλικρινά πιστεύει σέ Αὐτόν ὡς προσωπικό του Σωτῆρα.

Καλή καὶ εὐλογημένη Τεσσαρακοστή!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Ὁ Νέας Ἱερσῆς ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ